

## *Liturgie-light*

voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-'t Goy, Tull&'t Waal en Honswijk, zondag 3 mei 2020 10.00 uur

*onderlinge verbondenheid*  
als gemeenteleden is de waarde van  
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Vooraf: Gelukkig is het land.

Gelukkig is het land  
Dat God de Heer beschermt  
Als daar met moord en brand  
De vijand rondom zwermt  
En dat men meent: Hij zal  
't Schier overwinnen al  
Dat dan, dat dan, dat dan,  
Hij zelf komt tot de val.

Gedankt moet zijn de Heer  
De God die eeuwig leeft  
Dat Hij ons 't zijner eer  
Weer overwinning geeft  
Wat wonder heeft de kracht  
Des Heeren al gebracht  
O, Heer, O, Heer, O, Heer  
Hoe groot is Uwer macht

Woord van welkom, bemoediging&groet

Lied Psalm 124 vers 1 en 4

1 Laat Israël nu zeggen blij van geest;

Indien de Heer niet bij ons was geweest,  
toen vijandschap rondom was opgestaan,  
indien de Heer niet bij ons was geweest,  
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.

4 Die onze boeien slaakt, het is de Heer.

Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.  
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.  
Ons heil is in de naam van God de Heer,  
die God, die d' aard en hemel heeft gemaakt.

## Gebed

### Bijbellezing 1 Petrus 2, 13-25

#### Lied LdvK Gezang 414 vers 1, 2 en 3

- 1 Wilt heden nu treden voor God, den Here,  
Hem boven al loven van harte zeer,  
en maken groot zijns lieven namens ere,  
die daar nu onze vijand slaat terneer.
  
- 2 Ter eren ons Heren wilt al uw dagen  
dit wonder bijzonder gedenken toch.  
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,  
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.
  
- 3 Bidt, waket en maket dat ge in bekoring  
en 't kwade met schade toch niet en valt.  
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring,  
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald.

## Overdenking

#### Lied OTH290/HH690

Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer,  
Als de zon opkomt elke morgen weer.  
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:  
Neem ook mijn leven in uw hand.

Regeer in mij met al uw kracht  
In mijn mooiste droom,  
In mijn zwartste nacht.  
Er is één ding dat ik U vraag:  
O Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk  
Als een spiegel zijn van wie U in mij bent.  
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:  
Heer, neem mijn leven in uw hand.

## Dankgebed en voorbede

## Lied LdvK Gezang 293 vers 1, 2, 3 en 4

- 1 Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!
  
- 2 Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom!
  
- 3 Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behand'len,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind.
  
- 4 Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.

Zegen

## Lied LdvK Gezang 411 vers 1 en 6

1 Wilhelmus van Nassouwe

ben ik van duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd,  
den koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

6 Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer!  
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar te aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.

Bonhoeffer-Cantate van Alexander Prins over ‘door goede machten trouw en stil  
omgeven’

ds. Marius van Duijn

te volgen via <https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407>