

## ***Liturgie-light***

voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-'t Goy,  
zondag 25 oktober 2020

### *onderlinge verbondenheid*

als gemeenteleden is de waarde van  
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Ook nu we weer gestart zijn met diensten in de afzonderlijke kerken, houden we het sobere format aan: zo houden we helemaal rekening met wie via internet met ons meeviart.

### **Afkondigingen**

**Aanvangslied OTH 146 vers 1 en 6**, Dank u voor deze nieuwe morgen

Dank U voor deze nieuwe morgen.  
dank U voor deze nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen  
dank U dat ik dit zeggen kan.  
Dank U, o God, ik wil U danken  
dat ik danken kan.

### **Stil gebed**

### **Votum en groet**

**Luisterlied OTH 2**, Heer onze God hoe heerlijk is uw naam

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,  
die U ons noemt door sterren, zon en maan.  
Hemel en aarde spreken wij en zij,  
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,  
zee en land met macht te voorschijn riep.  
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt  
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.  
U geeft ons, Heer,  
verlossing door zijn bloed.  
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:  
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,  
dat in ons zingt met eindeloos refrein.  
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:  
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

## **Opdracht**

**Luisterlied OTH 240, de zonden zijn vergeven**

- 1 De zonden zijn vergeven!  
Dit is een woord ten leven,  
bevrijdend van de schuld.  
Wat God ons ooit beloofde,  
wordt nu voor wie geloofde  
in Jezus' naam geheel vervuld.
  
- 2 't Is ook voor mij geschreven:  
ook ik mag uit Hem leven  
die ons genezen heeft.  
Zijn liefde tot de zijnen  
brengt ons met Hem in 't reine,  
wij weten dat Hij ons vergeeft.

## **Gebed**

### **Schriftlezing**

Johannes 9 vers 1 – 4,  
Handelingen 11 vers 27 – 30  
en Romeinen 8 vers 12 - 30

**Luisterlied Psalm 42 vers 7**

- 7 Hart, onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie nederviel.  
Eens verschijn ik voor den Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer:  
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven  
altijd aan de dood ontheven.

**Verkondiging nav Romeinen 8 vers 28**

## Luisterlied Psalm 43 vers 3 en 5

O Heere God, kom mij bevrijden,  
zend mij uw waarheid en uw licht  
die naar uw heilige berg mij leiden,  
waar Gij mij woning wilt bereiden.  
Geef dat ik door U opgericht  
kom voor uw aangezicht.

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,  
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer ?  
Vertrouw op 's Heeren welbehagen.  
Hij doet weldra de morgen dagen.  
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:  
mijn redder is de Heer.

## Dankgebed

Luisterlied Gezang 294

- 1      Laat komen, Heer, uw rijk,  
        uw koninklijke dag,  
        toon ons uw majesteit,  
        Messias, uw gezag!
  
- 2      Waar blijft het overlang  
        beloofde land van God,  
        waar liefd' en lofgezing  
        verdrijven leed en dood?
  
- 3      Dat land, het ons vanouds  
        vertrouwde Kanaän,  
        waar God zijn stad herbouwt;  
        Sion, waar zijt ge dan?
  
- 4      Zal ooit een dag bestaan  
        dat oorlog, haat en nijd  
        voorgoed zijn weggedaan,  
        in deze wereldtijd?
  
- 5      Dat alle tyrannie  
        eens zal geleden zijn?  
        O sabbath Gods! En zie,  
        dan zal het vrede zijn!
  
- 6      Wij bidden, Heer, sta op  
        en kom in heerlijkheid!  
        Op U staat onze hoop  
        die onze Herder zijt!

- 7 Uw schapen zijn in nood,  
uw naam wordt niets geacht...  
men breekt uw volk als brood,  
men heeft ons opgejaagd.
- 8 De nacht is als een graf,  
ontij heerst in het rond.  
Kom van de hemel af,  
o Ster van Gods verbond!

## **Zegen**

Collecte: Voor wie niet in de kerk kan zijn; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.

Diaconie, Bankrekening nr is: NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk  
Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk (De collecten voor de kerkvoogdij zullen verdeeld worden over de kerkvoogdij en het restauratiefonds)