

Liturgie-light

voor de samenkomst van de gemeente Schalkwijk-'t Goy, Tull&'t Waal en Honswijk, zondag 24 januari 2021

onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Welkom en mededelingen

Psalm 63: 1 en 3

1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt, -
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

3 Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwd,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.

votum en groet

Gebed

Lied 21 uit Hemelhoog

1 Heer, zegen ons met onverdiende liefde
En laat ons boven alles uw gezicht zien
Stralend als de zon
De wereld ziet dan hoe U met ons omgaat
En dat de weg die U, Heer, met ons opgaat
Ons weer uitzicht biedt

Refr.

Laat de volken voor U zingen
 U danken want U bent goed
 Laat de volken U bedanken
 Want U bent goed, Grote God

2 Jij, wereld, juich
 God neemt het recht in handen
 Regeert als koning over alle landen
 Neemt je bij de hand
 Refr.

3 God zegent ons
 Een rijke oogst kwam binnen
 De Heer geeft ons veel meer dan wij verdienen
 Zegen komt van God Heer, blijf bij ons
 Blijf ons Uw zegen geven
 Zodat op heel de aarde ieder leven
 Vol is van ontzag
 Refr.

Wetslezing uit Johannes 17:15-23 (gebed om eenheid door Jezus).

Gebed om de Geest

Kinderlied You Raise Me Up

When I am down and, oh my soul, so weary
 When troubles come and my heart burdened be
 Then, I am still and wait here in the silence
 Until you come and sit awhile with me

You raise me up, so I can stand on mountains
 You raise me up, to walk on stormy seas
 I am strong, when I am on your shoulders
 You raise me up to more than I can be

There is no life - no life without its hunger
 Each restless heart beats so imperfectly
 But when you come and I am filled with wonder
 Sometimes, I think I glimpse eternity

You raise me up, so I can stand on mountains
 You raise me up, to walk on stormy seas
 I am strong, when I am on your shoulders
 You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
 You raise me up, to walk on stormy seas
 I am strong, when I am on your shoulders
 You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
 You raise me up, to walk on stormy seas
 I am strong, when I am on your shoulders
 You raise me up to more than I can be

You raise me up to more than I can be

1e lezing: Marcus 1:14-20

Gezang 442:1 en 4

1 Jezus, ga ons voor,
 deze wereld door
 en U volgend op Uw schreden,
 gaan wij moedig met U mede.
 Leid ons aan Uw hand,
 naar het vaderland.

4 In de woestenij,
 Heer, blijf ons nabij,
 met Uw troost en met Uw zegen,
 tot aan 't eind van onze wegen.
 Leid ons op Uw tijd,
 in Uw heerlijkheid.

2e lezing: Psalm 8

Zingen: Psalm 8:1 en 2.

1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
 hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
 machtige God, Gij die uw majesteit
 ten hemel over ons hebt uitgebreid.

2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
 maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken
 uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil
 en doet uw haters buigen voor uw wil.

Preek

Na de preek: psalm 8 uit psalmen voor nu

O HEER, onze Heer,
 Uw handtekening staat prachtig onder heel de wereld

U laat uw glorie hemelhoog bezingen
 Door kleine kinderen en zuigelingen
 U bent te sterk voor tegenstanders,
 Uw vijand zwijgt, hij kan niet anders.
 Als ik de hemel zie, dat wonder van uw hand
 - U bracht de maan en elke ster tot stand –
 Wat is een kind dan, dat U aan hem denkt;
 Wat is een mens, dat U hem aandacht schenkt?

O HEER, onze Heer,
 Uw handtekening staat prachtig onder heel de wereld
 U hebt de mens een ereplaats gegeven.
 Bijna aan God gelijk, zo mag hij leven.
 Mensen zijn, Heer, uw afgezanten.
 U legt...

Gebeden

Slotlied: Gebed om zegen van Sela.

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
 Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
 O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
 ga mij niet voorbij.
 Regen op mij met uw Geest, Heer,
 Jezus, kom tot mij
 als de Bron van leven,
 die ontspringt, diep in mij.
 Breng een stroom van zegen,
 waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
 Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
 Zegen om de ander tot zegen te zijn.
 O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
 hier in de woestijn.
 Wachtend op uw milde regen,
 om zelf een bron te zijn.
 Met een hart vol vrede,
 zijn wij zegenend nabij.
 Van uw liefde delend,
 waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen.

Collecte.

Voor wie dit wilt; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.

1. Diaconie, Bankrekening nr is: NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en 't Waal
2. Diaconie Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
3. Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en 't Waal
4. Kerkvoogdij Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk

De dienst is te volgen via

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407> voor tull en twaal

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945> voor schalkwijk