

Liturgie-light

Voor de samenkomst van de
gemeente Schalkwijk en 't Goy,
Tull en t Waal en Honswijk,
zondag 14 maart 2021

onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Orgelspel van Jelle Hiemstra

Kinderlied: Vertel mij eens Heer Jezus

Vertel me eens Heer Jezus
Toen u op aarde was
Waarom geloofde niemand toen
Dat u de koning was?
Ze wilden graag een koning
Met rijkdom pracht en praal
Maar Ik kwam als een dienaar
Het armst van allemaal
Ja Ik werd arm om jullie rijk te maken

Vertel me eens Heer Jezus
U bent aan 't kruis gegaan
Waarom hebben de mensen
U toen zo'n pijn gedaan?
Ik wou hun zonden dragen
Ik wou de pijn doorstaan
Voor alle stoute dingen
die jij ook hebt gedaan
Ja Ik werd ziek om jullie te genezen

Dank U wel Heer Jezus
Dat U het deed voor mij
'k Wil altijd bij U blijven
U maakt mijn hart zo blij
Dus laat ons samen spelen
In 't hemels koninkrijk
Wat God ons heeft gegeven
Dat maakt ons leven rijk
Wat God ons heeft gegeven
Dat maakt ons leven rijk

Aanvangslied: Psalm 73 vers 1 en 9

- 1 Ja, God is goed voor Israël,
is waarlijk goed, ik weet het wel,
voor 't zuiver hart dat leeft in vrede.
Maar ik was bijna uitgeleden.
Mijn afgunst groeide met de dag,
daar ik der bozen voorspoed zag,
hoe moeiteloos hun leven is,
zo zonder kwelling en gemis
- 9 Nu blijf ik bij U altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Woord van welkom, bemoediging&groet**Psalm 73 vers 10**

- 10 Wien heb ik in den hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wien ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Gebod van God

O Heer, mijn God OTH334 / Hemelhoog 654

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein:

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam.
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

(refrein)

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

(refrein)

Gebed

Bijbellezing Lucas 22 vers 24 tot 34

Lied 192 vers 1, 5 en 6

- 1 O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

- 5 En door zijn dood en door zijn bloed
is nu de wereld dood voor mij.
Ik ben gestorven, maar voor goed
van heel de dode wereld vrij.

- 6 De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Preek

Genade zo oneindig groot (OTH 182, HH 298)

1 Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

2 Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

3 Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4 Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

5 Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Gebeden

Lied 470 vers 1, 3 en 4

1 Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mij God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

3 Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

4 Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot!

Zegen

Orgelspel

Voor wie dit wilt; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de volgende nummers.
De diaconie collecte deze week is voor de Hospice in Houten.

1. Diaconie, Bankrekening nr is: NL91 RABO 0357 5510 87 , tnv Diaconie, Tull en 't Waal
2. Diaconie Bankrekening nr is : NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
3. Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL27 RABO 0357 5532 09 tnv kerkvoogdij Tull en 't Waal
4. Kerkvoogdij Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk

De dienst is te volgen via

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407> voor tull en twaal

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945> voor schalkwijk